

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.



για το ΜΕΤΩΠΟ της εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης και της κοινωνικής ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ
ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΔ
κας ΚΕΡΑΜΕΩΣ

13 Γενάρη 2017

Η τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, οδοδείκτης του ΣΥΡΙΖΑ στο νεοφιλελεύθερο δρόμο του ΟΟΣΑ

Δεν ήταν ούτε γκάφα ούτε σαρδάμ. Η τομεάρχης Παιδείας της Ν. Δημοκρατίας ήξερε τι έλεγε και δε μάσαγε τα λόγια της!!! Η Ν.Δ δεν είναι ένα αντιμνημονιακό κόμμα, όπως παρουσιαζόταν την περίοδο 2010-2012. Συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ φορώντας μας το 2^ο Μνημόνιο. Αφού έχασε τις εκλογές του 2015 και μετά το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, **ψήφισε το 3^ο Μνημόνιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, γιατί ήταν η επιτομή της πολιτικής της!** Ψήφισε δηλαδή το νεοφιλελεύθερο μονόδρομο που θα ξεθεμελιώσει τις κοινωνικές κατακτήσεις και θα αποδομήσει πλήρως τη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση, τόσο στο περιεχόμενο της λειτουργίας της όσο και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.



Όσοι θυμούνται τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει πως αυτός θα κάνει τις περικοπές στην Υγεία για να μην του φάει τη δόξα η Τρόικα, καταλαβαίνουν ότι **και στην εκπαίδευση η ΝΔ κάνει τον οδοδείκτη στον ΣΥΡΙΖΑ και παίζει τον ρόλο του λαγού, για να τρέξει ταχύτατα η Κυβέρνηση στη νεοφιλελεύθερη κούρσα, μιας και ο νεομνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για όλα τα αντιδραστικά σχέδια της έκθεσης του ΟΟΣΑ.**

Οι αναφορές της τομεάρχη κας Κεραμέως για «**εκπαιδευτικούς των δυο διδακτικών ωρών ημερησίως**», που περιφέρονται ως «**φαντάσματα**» είναι το απαραίτητο ντεκόρ **κατασυκοφάντησης των μάχιμων εκπαιδευτικών για να ξεκινήσει η μεγάλη επίθεση της περιόδου.** Συνάμα, με έναν επικοινωνιακό κυνισμό προσφέρει στο πιάτο της Κυβέρνησης, που έχει δεσμευτεί **για όλα τα αντιδραστικά σχέδια της έκθεσης του ΟΟΣΑ, το αποπροσανατολιστικό επιχείρημα** ότι οι «**άλλοι θα τα έκαναν χειρότερα**» για **να μας αναγκάσει να αποδεχτούμε έναν πραγματικό διωγμό στους εκπαιδευτικούς και στο δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, όπως συνιστούν τα σχέδια που ανακοίνωσε ο κ. Γαβρόγλου.** Πραγματικός λαγός, λοιπόν, η κα Κεραμέως στα αντιδραστικά σχέδια ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!

Θα θυμίσουμε ότι **πριν ένα χρόνο, για το ζήτημα του ωραρίου των εκπαιδευτικών και την ανάγκη αύξησής του σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ,** ο προηγούμενος τομεάρχης Παιδείας της Ν.

Δημοκρατίας **κος Φορτσάκης** είχε κάνει επερώτηση στη Βουλή, ενώ με άλλη επερώτησή του πίεζε για τον ταχύτατο εξορθολογισμό δομών και δαπανών στην Εκπαίδευση, για να μην σπαταλώνται πόροι του Προϋπολογισμού. **Το υπονοούμενο φαίνεται να το έπιασε ο «αριστερός» Υπουργός Παιδείας Ν.Φίλης**, που αφού κατασυκοφάντησε από το βήμα της Βουλής τους μάχιμους εκπαιδευτικούς για τις τάχα «πλεονάζουσες ώρες» - συκοφαντία που ποτέ δεν απέδειξε, οργάνωσε μέχρι την αποχώρησή του από το Υπουργείο **ένα πρότζεκτ κραυγαλέων περικοπών στις εκπαιδευτικές δομές**, ένα μεγάλο ψαλίδι στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και της Ειδικής Αγωγής, ομηρία, εργασιακή αναστάτωση των εκπαιδευτικών αλλά και **απολύσεις αναπληρωτών**.

Στην ίδια λογική, του λαγού, κινήθηκαν πρόσφατα οι **δήμαρχοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ**, συνεπικουρούμενοι από την ανοχή των δημάρχων του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας με απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, την υπαγωγή των νηπιαγωγείων στους Δήμους, ώστε αυτά **να λειτουργήσουν με όρους δημοτικών επιχειρήσεων, ιδιωτικοοικονομική λειτουργία, ελαστικές εργασιακές σχέσεις**, χωρίς νηπιαγωγούς με επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική κατοχύρωση, χωρίς επαρκείς υποδομές και με γονείς που θα πληρώνουν δίδακτρα.

Η αρνητική απάντηση του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου απέναντι στο αίτημα της ΚΕΔΕ, που ήρθε με καθυστέρηση πολλών ημερών **και μόνο κατόπιν της σφοδρής αντίδρασης** του εκπαιδευτικού κινήματος, δεν μπορεί να συσκοτίσει το γεγονός ότι το αίτημα αυτό έρχεται να κουμπώσει στη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση που υλοποιείται σε βάρος του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης κατ'εντολή της έκθεσης του ΟΟΣΑ, **στηρίζοντας αναφανδόν την εμπορευματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ακρωτηριάσει το 25% των Δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης**, αβαντάροντας έτσι και τα ιδιωτικά συμφέροντα, που θα κερδοσκοπήσουν από το κλείσιμο του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και τα κουπόνια αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών-vouchers.

Και πριν προλάβει να ξεχαστεί το όλο θέμα με τους Δήμους, **η κα Θεανώ Φωτίου ανακοίνωσε σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ τη μεταφορά των ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) μέσα στο σχολείο και τη λειτουργία τους μέχρι τις 8μ.μ.**, εκθειάζοντας στην ίδια συνέντευξη τη γενίκευση των vouchers στους παιδικούς σταθμούς.

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι **όσες φιλότιμες προσπάθειες κι αν έκαναν τις τελευταίες μέρες τόσο οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ**, για να εμφανίσουν τις δηλώσεις της κας Κεραμέως ως **προϊόν άγνοιας** και λειψής ενημέρωσης, **όσο και οι συνδικαλιστές-αξιωματούχοι του ΣΥΡΙΖΑ**, για να συντηρήσουν τα φοβικά αντανάκλαστικά απέναντι στη ΝΔ, ούτε πείθουν ούτε αποπροσανατολίζουν.

Αποστολή τους είναι να προωθούν στον κόσμο της εκπαίδευσης τόσο τα κυβερνητικά και κομματικά τους προτάγματα όσο και τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα. Γι αυτό, ενώ **ΔΟΕ-ΟΛΜΕ δεν έβγαλαν ανακοίνωση** για την κατασυκοφάντηση των μάχιμων εκπαιδευτικών από την κα Κεραμέως, **ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ - ξανά σε αगाστή συνεργασία** στην ΟΛΜΕ - αποφάσισαν να παίξουν το στημένο παιχνίδι του Υπουργείου, συμμετέχοντας σε **συζήτηση για ελαστικά συστήματα προσλήψεων**, την ώρα μάλιστα που **ο εμπαιγμός γύρω από τους μόνιμους διορισμούς συνεχίζεται και καμιά δέσμευση για κανέναν διορισμό δεν έχει αναληφθεί**. Αλλά και από την ηγεσία της ΔΟΕ είναι καταφανές το κλίμα **υπεκφυγών**, αποπροσανατολισμού για «καλή» και «κακή» **αξιολόγηση**, αναμονής «περισσότερων εξηγήσεων» από το Υπουργείο αλλά και προθυμίας συναίνεσης και διαλόγου απέναντι στο νεοφιλελεύθερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης.

Με βάση τα παραπάνω κι επειδή εκτιμάμε ότι η περίοδος στην οποία μπαίνουμε θα σφραγιστεί ακόμα περισσότερο από την **ταύτιση πολιτικών και απόψεων όλου του μνημονιακού μπλοκ και στην κεντρική σκηνή και στο συνδικαλισμό**, άλλο τόσο και περισσότερο εκτιμάμε ότι πρέπει να ταυτιστεί η δράση όλων των δυνάμεων του αγώνα σε **ένα μέτωπο που θα σαρώσει κάθε αποπροσανατολισμό, κάθε συκοφαντία των εκπαιδευτικών** και θα παλέψει αποφασιστικά **για την ανατροπή** της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης και **όλων όσων τη στηρίζουν**.

Το επόμενο διάστημα η **πιο καλή απάντηση** των μαχόμενων εκπαιδευτικών απέναντι στους συκοφάντες τους θα **είναι η ένταση των αγώνων τους**. Τότε, πράγματι, οι μανδάρινοι και οι τομεάρχες **«θα βλέπουν φαντάσματα»!!!**